

Jan W. Klijn schrijft 'Voor anker, familiechroniek 1940-2014'

Kroniek van een zakenman

Ruim drie jaar schreef Jan W. Klijn aan 'Voor anker', zijn autobiografie. Het meer dan duizend pagina's tellende boek wordt 13 september gepresenteerd.

GROOT-AMMERS • Het verhaal van de arme krantenjongen die uitgroeit tot een vermogende zakentoonbeeld is een Amerikaanse klassieker. Zo'n levensloop is desondanks niet alleen in de Verenigde Staten mogelijk, maar kun je in de Alblasserwaard net zo goed aantreffen. Jan W. Klijn, inwoner van Groot-Ammers, is daarvan het levende voorbeeld.

Opgegroeid in een gezin waar elk dubbeltje omgekeerd moest worden en waar na de lagere school meteen het werkzame leven wachtte, wist hij zich op te werken tot een geslaagd zakenman. "Toen ik jong was, bokste ik. Geld voor bokshandschoenen was er gewoonweg niet. Een zandzak maakte ik zelf", blikt Jan Klijn terug op zijn jongere jaren. "Ik weet nog goed dat ik bij de notaris aanbelde om groenten en fruit te verkopen. Je hoorde de bel dan klingelen in de lange gang achter de voordeur. Zo'n groot, statig huis; daar keek ik tegenop. Destijds dacht ik dat dat voor mij onbereikbaar zou zijn. Mijn doel was wel om er alles aan te doen om financieel onafhankelijk te worden."

Reisverhalen

De manier waarop Klijn dit voor elkaar kreeg, valt uitgebreid terug te lezen in 'Voor anker'. Ruim drie jaar geleden begon hij aan deze familiechroniek. De rode draad: het boek druipt van de zakelijkheid, zoals de Ammerse auteur het zelf omschrijft. Een groot deel bestaat uit reisverhalen van over heel de wereld. Onder andere Brazilië, Amerika, Japan, Thailand, Filippijnen, China, Turkije, Zuid-Afrika en Canada komen aan bod.

Jan W. Klijn voert zichzelf op onder het pseudoniem Jasper Groot. "Het is een roman geworden, waarbij ik gebruik heb gemaakt van mijn fantasie. Maar 98 procent van wat er in 'Voor anker' staat is waar gebeurd."

En met een glimlach: "Eigenlijk is het een heel egoïstisch boek. Iemand die over zichzelf schrijft, dat zijn meestal niet de edelste geesten. Maar wat anderen vinden, is voor mij niet belangrijk. Ik ben Jan Klijn en dit is wat ik

doe. Mensen die 'Voor anker' lezen' kunnen er veel uit leren, onder meer over de manier waarop je zaken kunt doen. Een studiehoofd ben ik nooit geweest. Zaken doen, dat is mijn talent en daar heb ik mee gewoerd. Ik

hoor wel eens dat men zegt: 'Jan, jij hebt geluk gehad.' Maar je kunt niet 34 jaar achter elkaar geluk hebben. Tegenslagen heb ik ook gekend. In dit boek komen meerdere mislukkingen uitvoerig aan bod. Om daarmee om te gaan moet je een duizendpoot zijn en vasthoudend genoeg om ondanks alles steeds door te zetten."

Karpers

Inmiddels is Jan W. Klijn de zeventig ruim gepasseerd. Als je hem bezig ziet terwijl hij de karpers in de vijver bij zijn woning voert - 'Ze eten zelfs uit mijn hand. Mooi hè?'- zou je bijna denken dat hij daadwerkelijk voor anker is gegaan. "Dat is ook wel zo. Maar als je het anker uitgegoid hebt, wil dat nog niet zeggen dat je rustig ligt", stelt Klijn. "Ik kan het niet laten om nog steeds actief te zijn. Sporten, maar ook zakelijk, zoals met muziekzaak Joh. de Heer in Sliedrecht, waarvan ik mede-eigenaar ben. Ik geniet overal nog zo van."

Hij vervolgt: "En of deze familiechroniek mijn laatste boek is? Zoals in het naschrift staat: 'Er is veel verteld, maar nog meer is onvermeld gebleven.' Stof tot verhalen is er dus nog genoeg. Maar eerst wacht ik af wat 'Voor anker', dat ik in eigen beheer uitgeef', verkoop technisch gaat doen."

Verkrijgbaar

'Voor anker, vier delen, 1024 pagina's IBSN 978 90 822270 00 familiechroniek 1940-2014' is vanaf komende week te koop bij (diverse) boekhandel(s) in de regio en daarbuiten.

Ook kan het boek vanaf 13 september besteld worden via de vernieuwde website www.janwklijn.nl. De kosten zijn 29,95 euro (inclusief verzendkosten).

 WWW.JANWKLIJN.NL

Geurt Mouthaan



• Jan W. Klijn bij het anker in de tuin bij zijn woning.

FOTO: GEURT MOUTHAAAN